



KARŞILIKLI BAĞ(IM)LILIK BİLDİRGESİ

OneSharedWorld, insanlık için daha iyi bir geleceği ve müşterek evimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, paydaşların çeşitli kültürler, topluluklar, etnik kökenler, organizasyonlar, kurumlar, menfaatler, nesiller ve milletler arası iş birliğiyle çalıştığı kapsamlı ve kapsayıcı bir harekettir.

Bizler, ortak insanlığımızın demokratik ifadesini küresel güç yapımızın temel bir sütunu olarak teşvik etme ve uygulamalarda, yapılar, sistemlerde ve neticelerde; en büyük kolektif ihtiyaçlarımıza cevap verme yönünde somut bir süreci garanti eden gerçek ve anlamlı bir değişim sağlama arayışı içerisindeyiz.

COVID19 salgınının bizlere güçlü bir şekilde hatırlattığı gibi, hepimizin ortak varoluşsal zorluklarla yüzleşen tek bir insanlık olduğumuzu anlayarak, bizler:

Sadece, birbirimizle ve gezegenimizdeki diğer tüm türler ve ekosistemlerle olan karşılıklı bağ(im)liliğimizin bir takdirinin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceği başarıyla desteklemekteki emeklerimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz;

Ortak refahımız için karşılıklı olarak sorumlu olduğumuzu ileri sürüyoruz;

İnsanlığın refahı için olan endişenin her birimizle başladığını ve çabalarımızın hedefleri, süreçleri ve arzulanan sonuçlarının uyumlu olması gerekliliğini onaylıyoruz; ve

Bu kriz zamanında dahi karşılaştığımız tehditlerin büyüklüğünün, bizlerin daha iyi ve aydınlık bir gelecek inşa etmek için bir araya gelme potansiyelimize nazaran sönük kaldığına inanıyoruz.

Bu nedenle OneSharedWorld müteakip bildirgeyi benimser:

İnsanlığın ortak ve temel amaçları tamamıyla desteklediğimiz BM Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Sürdürülebilir Gelişme Hedeflerinde iyi bir şekilde dile getirilmiştir.

Var olan devletlerimiz ve uluslararası oluşumlarımız küresel barış, güvenlik ve istikrara muazzam bir katkıda bulunmuş olmalarına rağmen, bu kurumlar bizlerin çoğu ortak ihtiyaçlarına yeterli düzeyde cevap vermedeki kabiliyetsizliklerini kanıtlamışlardır.

Bunlara aşağıda belirtilen maddeler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, dahildir:

- Bizleri COVID19 gibi küresel salgınlardan korumaya yönelik öngörücü, önleyici ve cevap-verici nitelikte bir altyapının kurulmasında olan muvaffakiyetsizlik;
- Nükleer, kimyasal, siber ve diğer kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını önlemede olan muvaffakiyetsizlik;
- Çevresel bozulmayı önlemek, tüm türlerin sağkalımını korumak ve gezegenimizin sürdürülebilirliği için iklim değişikliğine yönelmedeki muvaffakiyetsizlik;
- Aramızdaki en savunmasız ağıltan, yetersiz beslenmeden, ayrımcılıktan, hastalıktan ve düzensizlikten korumadaki muvaffakiyetsizlik; ve

- Evrensel ortak varlıklarımızın, finansal sistemlerimizin ve en güçlü teknolojilerimizin uygulama yönetiminde bizlerin el üstünde tuttuğu kolektif değerlere yer veren yapılar kurmadaki muvaffakiyetsizlik.

Bizlerin bu ortak zorluklara göğüs germedeki yetersizliği, ulusal hükümetlerin öncelikleri ile aynı gezegeni paylaşan insanlar olarak bizlerin kolektif ihtiyaçlarının temel uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Var olan devletlerimiz ve uluslararası organizasyonlarımız elzem olmaya devam ederken, bizler ancak kolektif hareket konseptimizi ve kapasitemizi genişleterek en büyük küresel zorluklarımıza yönelebiliriz.

Bu niyetle, bizler bağımsız devletler ve hükümetlerimizin oluşturduğu uluslararası kuruluşların ötesinde üçüncü bir küresel güç yapı sütunu kurmayı amaçlıyoruz. Bu üçüncü sütun tamamıyla kapsayıcı bir küresel sosyal hareket ve ortak insanlığımızın demokratik ifadesini temsil eden politik bir güçtür.

İnsanlar olarak ortak amaçlarımızın gücünün birçok hükümet ve uluslararası kuruluşun yapmış olduğu kritik çalışmanın yerini doldurmaya yönelik değil, ilerletmeye ve ilham vermeye yönelik olması gerektiğini anlıyoruz.

Bizler, bu kuruluşların her düzeydeki liderlerinden coğrafyalar ve nesiller çapındaki müşterek faydalar için ulusal çıkarlar ve kamusal çıkarları dengeleyen bilinçli bir karar-verme mekanizmasına bağlılıklarını talep ediyoruz.

Hareketimizin tepeden tırnağa yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde bireyler, organizasyonlar ve kurumların birlikte çalışma ağı etrafında kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Her ne kadar yeni teknolojiler iş birliği için tarihsel olarak eşi görülmemiş fırsatlar sunsa dahi, bu süreçte yer alması gereken insanların henüz bu küresel iletişim sistemine bağlanmamış oluşunu takdir ediyoruz.

Çeşitliliği en büyük gücümüz olarak kabul ederek, bireyler, farklı toplulukların üyeleri, organizasyonlar, kurumlar ve uluslar olarak hep beraber bu işin içinde olan bizler karşılıklı bağ(ım)lılığımızı ve müşterek görev ve sorumluluklarımızı ilan ediyoruz. Bizler taahhüt ediyoruz ki:

1. Bizleri paylaştığımız varoluşsal tehditlerden korumak için öngörülü, önleyici ve cevap-veren bir altyapının kurulmasını destekleyeceğiz;
2. Aramızdaki en güçsüz kılınmışın da önde gelen ve güç sahibi kimseler ile aynı temel özgürlüklere sahip olmasını sağlamak için çalışacağız ki, insan olarak müşterekliğimiz asli olan çeşitliliğimiz bağlamında kutlansın ve eşit derecede değerli hayatlarımız saygınlıkla yaşanabilsin;
3. Bir parçası olduğumuz topluluklar, organizasyonlar, kuruluşlar ve uluslar aracılığıyla, ortak insanlığımız ve ortak evimizi korumak adına direkt olarak müdafaa içinde olacağız;
4. Gezegenimizdeki tüm ekosistemler ve türler için güvenli ve sürdürülebilir küresel çevreyi teşvik edeceğiz;
5. Tüm insanların ve çocukların sağlık, güvenlik ve refahını güvence altında alacağız ve onların adil bir eğitim, emniyet ve sağlık hizmetine sahip olmalarını sağlayacağız;
6. Kültürler arası bir bağ, saygı, anlam ve iletişim oluşturmaya yardım etmek için tüm sanatsal ifade biçimlerini destekleyeceğiz ve paylaşacağız; ve
7. Karşılıklı tefekkür, saygı, empati ve nezaket aracılığı ile insan paydaşlığını savunacağız ve teşvik edeceğiz.

İsimlerimizi bu bildirgeye ekleyerek bizler, bu prensipleri takiben elimizden gelenin en iyisini yapacađımıza ve tüm insanlara, organizasyonlara, kurumlara ve uluslara beraberce en baskın ortak zorluklarımıza göđüs germe çağrısında bulunacađımıza söz veriyoruz.

Bu amaçla, çeşitli ülkelerin ve paylaştığımız dünyanın vatandaşları olarak bizler, birbirimize yaşamlarımızın enerjisini, servetlerimizin fırsatını ve kutsal onurumuzu taahhüt ediyoruz.